



Kijk eens wat ik al kan

Ik kan bouwen, ik kan sjouwen
en kunstjes doen op slappe touwen.

Ik kan tekenen, ik kan plakken
en balanceren op hoge hakken.

Ik kan dansen, ik kan zingen
en van een hoge tafel springen.

Ik kan tellen, ik ken de kleuren
en kan zo heerlijk om iets lekkers zeuren.

Ik kan al echte letters schrijven
maar wil zo graag nog kleuter blijven.

Ik wil proeven ... ruiken ... en voelen.
Ik wil groeien in MIJN EIGEN doelen.

Met mijn handen
en mijn voeten.

Heerlijk in de wereld wroeten.

Ik ben ik, ik ben uniek,
en ik ben NIET van elastiek.

Je kunt me niet maken tot iets wat ik niet ben
maar wel helpen zodat ik mezelf nog beter ken
want zelfs als ik mijn knie bezeerd,
weet dan dat ik ALTIJD leer !